



Januari 2013

Mickey bird

Door Marianne de Jong

Tijdens een bezoek aan Adler Bühne, Ahorn bij Mayerhofen ben ik onder de indruk gekomen van de adelaar, niet voor niets de koning van de lucht genoemd. Geweldig om zo dicht bij zo'n imposante roofvogel te staan. Hier worden de vogels niet getraind door honger maar door met iedere vogel afzonderlijk contact en vertrouwen op te bouwen. Op deze manier wordt duidelijk dat elk dier een eigen karakter heeft.

Mickey van wie ik een vogel portret heb gemaakt is aandoenlijk vanwege zijn geschiedenis. Sterk verwaarloosd gevonden en nu weer te zien in zijn natuurlijke habitat. Hoog in de bergen cirkelt hij weer vrolijk rond: *Mickey bird*.

